

MIZEAIA

MELODY FARSHIN

BONNIER
CARLSEN

Varför en bok?



picture credit: google

Finns vi i litteraturen?



Identifierring



picture credit: google

Tvillingarna Ali&Aicha



Alla bär på Mizeria



Äntligen igenkänneelse

Spiderman med noppade ögonbryn

Aicha

TVÄTTDAG HEMMA HOS oss innebär att alla ska lida. Mamma förvarnar alltid dygnet innan, säger att vi inte får gå någonstans dagen därpå och är som ett återkommande alarm om det som du inte kan snooza bort. Jag förstår henne ändå, hon har haft problem med ryggen länge nu och tvättdag är en påfrestning. Pappa jobbar hela dagarna så det blir vi som får vara avlastningen. Som idag, hon väckte oss 6 på morgonen på en lördag för att vi ska sortera tvätten. Hon stormade in på Alis rum som i en razzia och kastade hela tvättkorgen på honom när han vägrade gå upp och skvätte vatten på mig utifall att jag skulle få för mig att ta en halv minut på mig för att vakna till. Alis mun stinker nyvaken. Mammans hets med att hinna till tvättiden är som om jorden ska gå under.

Vi har kommit åt sjukjournaler, skolbetyg, gått igenom hans instaföljare, med mera. Men när Sibel poppar upp kommer hon ändå spela som att hon inte redan känner till hans släktträd och blodgrupp. Ortenguzzar har sin arbetsgrupp i sin gruppchatt av vänner, varje gång en pojkvän presenteras och alla tjejerna spelar helt trevliga och nyfikna är det fullblodiga charader. Dom här tjejerna känner redan till hela hans liv grundligt, via screenshots.

Jag är nästan stolt över mina fakekonton och min taktik att få fram information. Men det är tidskrävande, jag ska inte ljuga. Som den där dagen då jag såg en bild på Nano bredvid en tjej. Hans föräldrar och några andra äldre var med på bilden. Jag hann se den i 15 sekunder innan han raderade den, men jag var snabb med screenshot.

Satt bänkad torsdag till söndag framför datorn med visionboard och kartläggning innan jag lyckades hitta dom andra föräldrarna på nätet. Två främlingar från Holland som inte hade en aning om att en tjej i Sverige satt och granskade deras liv via en suddig screenshot. Mitt kokande blod var drivkraften till alla dom timmarna, ögonen började se i kors. Men när jag fick veta att dom är släkt blev jag så lättad att jag kunde känna stressen sträcka ut sin fot och kliva ut från min kropp. Jag hittade några fler bilder på henne också, hon såg knas ut så jag kunde andas ut till fullo.

Pjäsen Mizeria







LOWKEY

MELODY FARSHIN



BONNIER
CARLSEN

Reaktioner



Tack för mig!

melody@melodyfarshin.se

Instagram/twitter: MelodyFarshin

